

Länsförbundsstämman 2015

Länsförbundsstämmorna vandrar ju runt mellan kretsarna. Den här gången var det dags för Tomas Olsson, Peter Moberg, Patrik Igelström, Ulf Karlsson, Bengt Högberg och Henrik Nyström att sätta sig i bilarna och dra till Hagfors. Inga större problem att hitta dit. Ortens läge var någorlunda känt sedan tidigare.

Många bekanta ansikten i foyén till Hotell Monica. Det brukar vara en av behållningarna av stämmorna att snacka med gamla bekanta.

Avgående länsordföranden Lennart Johannesson drog igång. Han inledde med att säga att han brukar beskyllas för att vara långsnackare och utlovade att med den avgåendes rätt vara ännu mer talande den här gången. Han höll ord!

Lennart gav en summering av hur han kom in i förbundet som förtroendeman och vad som hänt i Jägareförbundet under hans år som ordförande. Det var en hel del.

Det blev en hel del nyttiga påminnelser om vad som hänt under de senaste tio åren.

Mycket kom naturligtvis att handla om vargförvaltning. Eller snarare bristen på förvaltning.

Han avslutade med att han nu tyckte det var dags att lämna länsnivån. Han verkade dock inte alls främmande för att engagera sig på riksnivån. Men mest skulle han ju ägna sig åt egen jakt, hundar och naturligtvis familjen.

Sedan började hyllningskören med olika som tackade Lennart för hans insatser.

Naturligtvis fick vi lite information om Hagfors kommun. Ett kul inslag i detta utanför lokalen var en anställd, tillika jägare, vid stålverket som visade upp plåtar som var lämpliga för knivtillverkning samt exempel på både bruks- och "konstknivar" som hade det lokala stålet.

Sedan blev det dags för utdelning av förtjänsttecken. Då fick till slut vår förre kassör Anders Andersson sin välförtjänta bronsfågel. Skulle ju haft den redan förra året men då blev det praktiskt strul. Men nu gick det vägen. Stort tack för många års bra insatser!



En glad Anders efter erhållet förtjänsttecken. Som vanligt aktiv, nu med mobilen

Den nye talesmannen för Socialdemokraterna Isak From skulle förklara den nya regeringspolitiken. Det blev väl inte en helt lätt uppgift. Det är väl bara att vänta och se vad som händer. Blev inga frågor. Antingen för att det ofta inte är någon mening att fråga eller för att alla vid det laget, 2 timmars sittande, var utmattade och längtade efter kaffepausen. Att sitta och lyssna underlättades knappast av att ventilationen verkade ha tagit helgledigt och att vissa talare hördes mycket dåligt. Ingen bra högtalaranläggning.

Efter pausen framträdde en som hördes klart och tydligt. Det var generalsekreteraren Bo Sköld. Han talade en hel del om Allmänna Uppdraget och vilka resurser det gav till Jägareförbundet. Han konstaterade också att vi var på väg att ta tillbaka de gångna årens medlemstapp. Även han var inne på vargfrågan.

Stämmoförhandlingarna började sedan. De gick snabbt igenom men lite inlägg kom i samband med motioner om informationsmöjligheterna inom förbundet. Bl.a. klagades på långa pressläggningstider för Sv. Jakt. Hänvisades till digital kommunikation. Dock är det ingen riktig verkstad i frågan om hur vi ska få in mailadresser.

J O Ragnarsson var lite överraskande uppe och talade om vidareutveckling av verksamheten vid Jägartorpet och hade tydligen ett "testamente" beträffande den fortsatta styrningen som med varm hand överlämnades till nya styrelsen. Jägartorpet har onekligen en utvecklingspotential som ännu inte är fullt utnyttjad.

Sedan var det slut. Ut till bilen. Hemmet hägrade.