

## Jaktvårdskretsen på Teknikdagen

Som vanligt var det Teknikdag i Rudskoga sista söndagen i juli. Och vi från jaktvårdskretsen var där. Precis som vanligt. När jag, lätt försenad, kom ner till utställningsplatsen vid hembygdsgården var arbetet igång med tältet. Men det blev ett lite konstigt tält. Han som började med tältet hävdade bestämt att allt var rätt hopsatt men att tre rör saknades. Eftersom han var så säker så hävde vi på pressningen. Men då blev det ännu konstigare. Duken räckte inte på bredden men blev över på längden. Kunde något trots allt vara fel? Ner med eländet. Anpassa rörplaceringen efter upptäck om längd och bredd. På med pressningen igen. Och helt plötsligt så stod där ett snyggt tält. Precis som vi ville ha det. Och alla rör var på rätt plats. Plötsligt saknades inga. Det var nog något fel på beskrivningen.

Sen var det dags för möblering. In med en massa bord och stolar. Samt en hel massa grejer att visa.

Vi hade med både uppstoppade djur och horn. Och ett urval djurskinn.

Sedan fick vi förstärkning av Trofédepån från Hammarö. Han hade också en hel del uppstoppade djur med sig. Och massor med skinn.



Från jaktvårdskretsen så hade vi också med oss en hel del informationsmaterial och småprylar som var till salu. Kepsarna gick åt till de tunnhåriga besökarna. Det var nämligen mycket soligt och varmt. Risk för värmeslag. Efter 15 min. rev vi ner den bakre långväggen på tältet. Inte för att det gjorde någon större skillnad men en och annan pust kom igenom.

Alla skinnen och de uppstoppade drog besökare. Mest barn och icke jagande vuxna. Men det var ju tanken att nå andra än de jaktfrälsta. De kom och hälsade på ändå. En vildsvinsilskan herre besökte oss och ville få oss att säga exakt hur mycket föda man fick lägga ut åt svinen. Den vildsvinsfällan gick vi inte in i. Han blev besviken och gick sin väg.

Servicen med föda var perfekt för min del. Först bjöd Peter på macka. Sedan bjöd Tomas på kaffe. Sedan kom han som hade hand om matserveringen och tog upp beställningar. Och kom sedan med maten. Alltså inte den långa kön. Fick sedan rabatt vid serveringen av rårakor. Kom alltså hem riktigt mätt utan att laga mat. Perfekt.

Temat i år för utställningen var Entreprenad. Fanns både maskiner som man visste fanns. Och några som man inte visste att de fanns.

Gamla fina bilar som vanligt men de såg jag bara på avstånd. Den enda gamla bil som jag såg på närmare håll var min terrängbil som var lastfordon dagen till ära. Men den fick smyga in på utställningen av terrängbilar.

Dagen var kul. Mycket folk. Många besök. Mycket värme.

Nerplockning och lastning av tältet gick enklare att utföra än uppsättning.

Vid datorn och bakom kameran: Henrik Nyström