

Klövviltsjakt i Skogaholm

Söndagen den 6 januari samlades 10 förväntansfulla jägare från Kristinehamns JVK i vindskyddet vid samlingsplatsen Paris som ligger på Jägareförbundet Närkes utbildningsmark Skogaholm.

Marken, som arrenderas av Sveaskog, används för olika typer av utbildning, en del med riksintag, samt olika s.k. målgruppsjakter. För att finansiera verksamheten så ordnas också ett antal säljjakter och en av dessa var i år inköpt av Kristinehamns Jaktvårdskrets.

Marken är intressant ur jaktsynpunkt då den har bra stammar av vildsvin, dovhjort och älg. Även kronhjort finns på trakten samt en del rådjur och naturligtvis hare och räv.

Vid samlingen så hade "kvartermästaren" Affe Nilsson, som ingår i markens styrgrupp, dukat fram kaffe och bullar innan dagens jaktledare Henrik Nyström redogjorde för uppläggningsplaneringen av jakten och fördelade pass och utsättningens genomförande.

Snabbt ut på pass, klartecken att skyttar och hundförare var på plats och igång med jakten.

Vi hade 4 olika hundar igång, både kortdrivande och stötande.

Det visade sig snabbt att det var tungt att gå på sina ställen med nästan knädjup lätt frusen snö omväxlande med blöta och ren barmark.

En hel del djur visade upp sig men inget blev skjutet.

Såten var både stor, vilket var en fördel med avseende på vilttillgång, men svårgången pga. snön så den tog lite längre tid än planerat.

Återsamling och fram med kaffe och bullar som Affe ordnat. Rapportering av vad var och en sett och det var inte lite. Både älgar, dovhjortar och vildsvin. Sedan ny passfördelning och anvisningar till hundförare. Men först skulle kvartermästarens trossbil dras loss ur snön vilket gick galant.

Hundarna for kors och tvärs och helt plötsligt small det. Tyvärr kom det fler skott från samma ställe och det är sällan ett gott tecken. Det var det inte nu heller. En galt hade påskjutits så då var det dags för det avdelade eftersöksekipaget att sättas i arbete. Tyvärr blev det en resultatlös spårning ända in i mörkret. Fortsattes med samma resultat under måndagen.

Återsamling till Paris för raggmunk och fläsk som Affe grejat samt kaffe och bulle.

Tyvärr hade klockan då blivit så mycket att det var lite sent att dra igång den tredje såten som jaktledaren hade i beredskap. Gänget var dock arbetssuget och ville gärna hjälpa till med att stå som passkyttar vid eftersöket men det fina erbjudandet gick inte att utnyttja som terrängen såg ut i det aktuella området.



Så här såg gänget ut efter mat och kaffe.

Gänget verkat nöjt och flera hörde av sig efteråt och hoppades på en upprepning nästa år. Det ska vi se om vi inte kan fixa.

Märkligt är det dock att det inte var fler som anmälde sig trots ordentlig annonsering på hemsidor och i Sv Jakt Nyheter. Men vi som var där hade kull!